

Wiege-Wiege-Waaien!

Alfred Listal

bron

Alfred Listal, *Wiege-Wiege-Waaien!*. Gebr. Kluitman, Alkmaar 1919

Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/list002wieg01_01/colofon.php

© 2010 dbnl



1.



Daar was een mooi, mooi kannetje
Met melk voor mijn mannetje,



Kannetje, kannetje, hoor eens wat,
Is het voor de zwarte kat?



Kannetje is het voor het hondje?

Nee, zei 't kannetje, voor dat mondje,
Voor die kleine, kleine gult,
Komt de melk het kannetje uit!



2.

Molentje, molentje, draai eres omme,
Alle bijtjes zijn aan 't brommen,





Alle vogeltjes zingen een wijs,
Alle wolkjes gaan op reis,

Alle bloempjes vinden 't goed,
O, wat is die zomer zoet!



3.

Moesje, moesje, kijk eens even,
'k Heb mijn speelgoed weggegeven;
O wat heeft ons Katje 'n schik
Met mijn balletje en mijn strik!

Ja, mijn kleine baasje,
Maar pas op... dat vaasje...



Kijk, z'n staartje gooit het om..
Katje, o wat dom!



4.

Wiege-wiege-waaien,
Alle rokjes zwaaien,
Alle voetjes stap-stap-stap,
Alle handjes klap-klap-klap,





Laat het regenen dat het giet,
Wiege-waaien, 't hindert niet!

5.

Lepelaar staat op één been,
Lepelaar, waar ga je heen?
Naar het land waarvan ik kwam,
Daar spelen de klokken van bim-bam,
Daar dansen de kindertjes in het groen,
Die zullen hun leven geen kwaad meer doen.



6.

Rombombom - rombombom,
Fritsje slaat op de groote trom,
Met twee groote stokken,
Fritsje loopt op sokken,
Een-twee heen en dan weerom,
Rombom - rombombom.





7.

Hoeveel vingertjes heb je? tien?
Noem eres op en laat eres zien:

Vijf zijn er hier



en
vijf zijn er daar



O wat 'n knappe rekenaar!



8.



Ik hoor het avondklokje slaan,
Nu komt de
Oogensluiters aan -

Hij zegt: nu is 't weer mooi genoeg,
Naar bed, naar bed, tot morgen vroeg!



