

Vrolijk volks-lied, bij de aankomst van den eersten haring in het vaderland. Den 6e van julij 1815

bron

Vrolijk volks-lied, bij de aankomst van den eersten haring in het vaderland. Den 6e van julij 1815.
Z.p., 1815

Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_vro007vrol01_01/colofon.php

© 2011 dbnl

The logo for the Dutch Bibliography (dbnl) features the lowercase letters 'dbnl' in a blue, sans-serif font. The letter 'd' is stylized with a small checkmark-like shape above its vertical stem.

Vrolijk volks-lied, bij de aankomst van den *eersten* haring, in het vaderland.

Den 6^e van Julij 1815.

WILHELMUS van NASSOUWEN,
Klink' weer uit aller mond!
Op Hem is ons vertrouwen,
En onze hoop gegrond.
Laat vlag en Wimpel waijen,
Van Stengel en van Mast,
Terwijl de Mutzjes zwaijen,
Van elken Visschers gast.

Brengt Visschers! ons den zegen
Der groote Visscherij!
Geen Dwingland houdt u tegen,
Uw Vaderland is vrij.
De Roovers zijn verstoven,
Als onbeduidend stof,
En 't blij ORANJE BOVEN
Klinkt weer tot WILLEMS lof.

Vliegt Jagers naar de stranden,
Met Neerlands Zeebanket:
Kom Kuipers, rept de handen:
't Moet WILLEM voorgezet.
Verzendt aan Neerlands Braven
De vruchten van uw vlijt
Maar 't beste van uw' gaven,
Zij onzen Held gewijd.

Gij, die den Held moogt nadren,
Vergeet uw hulde niet,
Daar gij den grond der *Vadren*,
Door Hem beveiligd ziet.
Door Heilig vuur gedreven,
Vogt hij met Edlen moed,
Hij waagde lijf en leven
En redde ons met zijn bloed.

Hem worde, in naam van allen,
De Glorie toegebracht!
De Dwingland is gevallen,
Want Willem hield de wacht.
Men zet nu vol vertrouwen,
Den voet aan Neerlands strand:
Het Stamhuis van NASSOUWEN,
Blijft de eer van Vaderland.