

Kleine Louise en haar broertje

bron

Kleine Louise en haar broertje. A. Tjaden, Deventer 1870-1880

Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_kle003klei01_01/colofon.php

© 2010 dbnl



[Kleine Louise in haar broertje]

Kom, klein volkje, aandachtig nu,
Dan gewis vertel ik U
Van een lief, aanvallig kind,
Een meisje, door een elk bemint.



Ik dronk eens bij Louise thee.
Wat viel 't meisje mij toen meé.
Z'ontving me, o zoo lief en wel,
Zoodat ik graag van haar vertel.



Haar broeder leert zijn les eerst goed
Vóór hij zich naar zijn bed heenspoedt.
Als de jongens hem nastreven,
Zal hun dit steeds winsten geven.



Vóór het negen uur zal slaan,
Is hij reeds naar school gegaan,
Om te schrijven in zijn schrift,
Een punt te slijpen aan zijn grift.



Inderdaad wat is hij knap:
Vooruit kwam hij stap voor stap;
Kan lezen, schrijven, spellen
En o zooveel vertellen.