

08173

Teel

VROLIJK
VOLKS-LIED,

BIJ DE AANKOMST VAN DEN

EERSTEN

HARING,

IN HET

VADERLAND.

Den *6^e* van Julij 1815.

WILHELMUS VAN NASSOUWEN,
Klink' weer uit aller mond!
Op Hem is ons vertrouwen,
En onze hoop gegrond.
Laat vlag en Wimpel waijen,
Van Stengel en van Mast,
Terwijl de Mutzjes zwaijen,
Van elken Viscchers gast.

Brengt Vischers! ons den zegen
Der groote Vischerijl
Geen Dwingland houdt u tegen,
Uw Vaderland is vrij.
De Roovers zijn verstooven,
Als onbeduidend stof,
En 't blij ORANJE BOVEN
Klinkt weer tot WILLEMS lof.

Vliegt Jagers naar de stranden,
Met Neerlands Zeebanket:
Kom Kuipers, rept de handen:
't Moet WILLEM voorgezet.
Verzendt aan Neerlands Braven
De vruchten van uw vlijt
Maar 't beste van uw' gaven,
Zij onzen Held gewijd.

Oij, die den Held moogt nadren,
Vergeet uw hulde niet,
Daar gij den grond der *Vadren*,
Door Hem beveiligd ziet.
Door Heilig vuur gedreven,
Vogt hij met Edlen moed,
Hij waagde lijf en leven
En redde ons met zijn bloed.

Hem worde, in naam van allen,
De Glorie toegebracht!
De Dwingland is gevallen,
Want Willem hield de wacht.
Men zet nu vol vertrouwen,
Den voet aan Neerlands strand:
Het Stamhuis van NASSOUWEN,
Blijft de eer van Vaderland.