

René CARPENTIER, S.J.

Getuigen van de Stad Gods

Inwijding in het Kloosterleven

Dit boek heeft allereerst de inwijding in het kloosterleven op het oog. Als het zonder nadere aanduiding van het kloosterleven spreekt, dan wordt altijd het eigenlijke religieuze leven bedoeld, zoals de Kerk het verstaat. Het boek is een omwerking van de „Catechismus der Geloften” van P. Cotel en E. Jombart. Het verschil van dit boek met de Catechismus is wel zeer groot, hoewel in bepaalde gedeelten aan de eerste auteurs alle eer is gegeven door hun beschouwingen o.a. over de praktijk der evangelische raden over te nemen. De nieuwe geest waarin dit boek is geschreven is die van de gedachte, welke momenteel zo sterk onder de christenen leeft: de Kerk. Altijd heeft de auteur de Kerk in haar geheel voor ogen, waar de verschillende levensstaten in een waarachtige eenheid van doel en middelen samenwerken en waarin de staat van volmaaktheid juist bestaat om tot nut te strekken aan alle gelovigen. Er zijn geen twee Evangelies.

19 X 25, 5 cm — 204 pp.

Ingenaaid: Fr. 48; f 4,50



Verkrijgbaar in de erkende boekhandel



Uitgeversmij.
Desclée de Brouwer & Cie

Bestelbureaus

België:
Houtkaai 22, Brugge

Nederland:
Prins Hendriklaan 6, Bussum