

Wie zwemt is keg. Een handleiding voor actief niet-zwemmen

Leo Herberghs

bron

Leo Herberghs, *Wie zwemt is keg. Een handleiding voor actief niet-zwemmen*. Met illustraties van Joseph Kerff. Huis Clos, z.p. [Heerlen] 1990

Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/herb001wiez01_01/colofon.php

© 2017 dbnl / Leo Herberghs / Joseph Kerff

Ten geleide

- Er heeft lang een stilte gehangen rond de niet-zwemmer. Het onderwerp werd slechts zeer zijdelings en in bedekte termen aangesneden. We hebben gedacht deze stilte te moeten verbreken. Omdat we vrezen door een al te vrijpostige publicatie de zwemmers af te schrikken leggen we in dit boek geduldig uit welke richting de maatschappij volgens het bestuur van de Club moet inslaan en illustreren dit aan de hand van enige voorbeelden.

Eenieder die dit geschrift onbevangen leest zal moeten toegeven: de niet-zwemmer verdient een volwaardige plaats in onze samenleving.



Iets naders over de Club

- Sinds jaar en dag bestaat er bij een kleine kring van mensen behoefte aan een Club die als enig doel heeft het geluk van de mensheid te bevorderen. Daartoe besloten zij de *Club van Actieve Niet-Zwemmers* op te richten. Dezer dagen heeft de oprichtingsvergadering plaatsgevonden.

Eindelijk is de droom bewaarheid geworden! Edele jongelieden en vrouwen van faam hebben niet voor niets jarenlang hun ogen biddend ten hemel opgeslagen en uitgeroepen: ‘Wanneer komt er een einde aan dat verfoeilijke zogenaamde genoegen van het zwemmen, aan de bouw van zwembaden, aan de kwalijke gewoonte om op de

Zwemmeester

Er was eens een kind dat zwemmen wilde leren. Vader en moeder, oppassende mensen, zeer rein en kuis, brachten het naar de zwemmeester. Maar de zwemmeester was een slecht mens. Heimelijk bracht hij het kind naar buiten, ver van het zwembad, en leerde het vliegen, op vleugels die de zwemmeester zelf vervaardigd had. En toen de ouders erachter kwamen dat het kind in plaats van te zwemmen geleerd had te vliegen, joegen ze het de deur uit. Maar het kind vloog de hemel in.

Zwembadmoedertje

Het oud zwembadmoedertje wilde eens gaan zwemmen. Zij had haar leven lang van haar kinderen en kleinkinderen te horen gekregen dat het zo fijn was te zwemmen. Dus ging zij op zekere dag naar de stad om het zwembad te bezoeken. En toen ze lang gezocht had vond ze eindelijk het zwembad.

Nu had dat moedertje slechts zelden een zwembad gezien en omdat ze voor het eerst in zo'n gebouw kwam schrok ze wel even. Gelukkig was er een zwembadmeester die, zoals iedereen weet, het vertrouwen geniet van alle mensen die het zwembad bezoeken. De zwem-

[Iets naders over de Club (vervolg)]

meest modieuze wijze het water te misbruiken en dingen te verzinnen zoals golfslagbaden, saunabaden en lauwe voetbaden?

Terwijl de mensheid bleef doorzwemmen - in oceanen, zeeën en sportfondsenbaden - bleven de meest edele taken terzijde liggen zoals daar zijn: het ondersteunen van weduwen, het leiding geven aan godvruchtige samenspraken, het bezoeken van opwekkingsbijeenkomsten en het verzorgen van andermans tuintjes, vooral die van de leden.

Nu is ze er dan, deze *Club van Actieve Niet-Zwemmers*, en de leden zullen al datgene gaan aanpakken dat anderen verzuimd hebben te doen.



Ja, ze zijn actief, deze lieden, en ze willen actief blijven, uiteraard buiten het water. Ze zullen daadwerkelijk laten zien welke heilzame gevolgen het dempen van zwembaden zal hebben. Pas als de zweminrichtingen gesloopt zijn, zwemwateren zijn teruggegeven aan de rivieren en zowel stilstaande als stromende wateren voor nuttiger doelen zijn aangewend zal de mensheid ervaren welke belangrijkere werkzaamheden ter hand genomen kunnen worden. Men zal

[Zwembadmoedertje (vervolg)]

badmeester vroeg aan het moedertje wat ze wilde. ‘Zwemmen’, zei het zwemmoedertje. ‘Oh’, zei de zwembadmeester, ‘is dat alles?’ En omdat hij zag dat het moedertje bang was gooide hij haar onverhoeds het water in, zo maar voor de grap. En terwijl de badmeester dacht: ‘Zo, die hebben we eens even vlug zwemmen geleerd!’ en hij zich omkeerde en in zijn handen wreef, steeg het moedertje uit het water omhoog, gedragen door al haar kleinkinderen die zich reeds in het water hadden bevonden. Jubelend droegen zij haar naar de kant, waar het zwembadmoedertje met één hand de badmeester dood sloeg.

De badkuip

De badkuip is geen zwembad. Menige badkuip wil een zwembad zijn. Want zwembaden zijn groter. Maar een zwembad blijft een zwembad: je kunt er alleen maar in zwemmen. Een badkuip kun je ook ergens in het gras buiten zetten en haar gebruiken om koeien eruit te laten drinken. ‘Ja’, zei de badkuip toen ik haar dat vertelde, ‘ik wil ook wel iets betekenen voor de koeien’. Het zwembad hoorde wat ik zei en wendde zich vol schaamte af, want het had nog nooit over koeien nagedacht. Ja, het werd zelfs groen van schaamte.

[Iets naders over de club (vervolg)]

zien hoe het niveau van de cultuur stijgt, welk een vlucht handenarbeid zal nemen, het zich reppen op goed schoeisel naar lezingen, het zelf vervaardigen van lederen handtassen en het in elkaar vlechten van rieten pluimen tot een schone korf.



Thans dus de handen uit de mouwen, dierbare landgenoten, de tenen uit het water, de enkel onbespat en onbesproeid. Fluks terug op vaste grond, waarop nog zoveel te doen valt!

Zeker, er zal nog veel gesproken moeten worden eer de doelstellingen van de Club helder voor ieders ogen staan. Maar hoe dicht er wij het jaar 2000 naderen, hoe duidelijker het zal worden, welk een zegen deze Club is voor de leden ieder afzonderlijk en voor de mensheid in haar geheel.

Men diene zich uiteraard, wil men zich bij de Club aansluiten, te onthouden van elke badactiviteit die zich afspeelt in zwembaden, hetzij in verwarmde, hetzij in onverwarmde, hetzij buiten, hetzij binnen, hetzij voor geneeskrachtige doeleinden - hoe durft men! - hetzij terwille van sportieve genoe-

Piano

Het kind lag op de piano en sliep (Soms slapen kinderen op een piano). Het kind dacht in zijn slaap dat het de piano hoorde spelen (Soms spelen piano's in hun slaap). Het kind lag op de piano en sliep en droomde dat het op een piano lag en sliep. Sommige mensen slapen op een waterbed. Maar het water dat in dat bed zit speelt geen muziek. Mensen kunnen beter op een piano gaan slapen dan op een zwembad.

Gemengd

Een heer en zijn dienstbode gingen eens samen zwemmen, de een in het heren-zwembad, de ander in het dienstboden-zwembad. Terwijl zij zwommen riep de heer uit: 'Waarom wil je het water niet komen schoonmaken, want het is vuil'. De dienstbode zei: 'Ik wil best uw zwemwater komen schoonmaken, maar ik mag immers niet in uw zwembad'. Toen zei de heer: 'Waarom zijn er door de zwembadmeester twee soorten baden gemaakt, een voor de heren en een voor de dienstboden?' En hij vervloekte hem. Maar de dienstbode vroeg aan de badmeester: 'Meester, waarom kunnen wij niet in hetzelfde bad zwemmen?' En de bad-

[Iets naders over de club (vervolg)]

gens. Ook dient ieder lid actie te voeren tegen zwembaden in het algemeen en tegen zwemmen in baden in het bijzonder.

Men zal deze Club verwijten dat ze een verloren strijd voert. Maar te strijden voor een goede zaak is nooit vergeefs. Deze strijd reinigt en adelt de geest van de leden en dat is uiteraard datgene waar zij in de eerste plaats naar streven.



Landgenoot, treed toe, wees actief en zwem niet en het zal u geworden zoals het de initiatiefnemers geworden is: in vreugde des harten plegen zij hun activiteiten en zij ondervinden elke dag meer hoe weldadig activiteiten zijn die zich afspelen buiten de zwembaden, die immers alleen maar gebouwd zijn om te voldoen aan de lagere behoeften van de mens.

Voor wie?

- De *Club van Actieve Niet-Zwemmers* is bestemd voor alle leden van de mensheid die niet zwemmen. Het is een Club die de toekomst heeft, want zij biedt

[Gemengd (vervolg)]

meester dacht na en sprak vervolgens: ‘Ik heb mij bezonnen over uw vraag en ik heb besloten dat er voortaan gemengd mag worden gezwommen’.

Pang!

Er was eens een schitterend zwembad, het wist dat zelf ook. Het was een trots zwembad en het beroemde zich op zijn schoonheid. Dat verdroot de aardworm die zijn huis had onder het zwembad. Hij bedacht een plannetje om dat zwembad te straffen en voerde dat plannetje ook uit. En toen het kind op zekere dag langs het zwembad kwam hoorde het plotseling een klap. ‘Pang!!’, deed dat zwembad, en leeg liep het. Het kind schrok. Het had pas zijn zwemdiploma gehaald en het dacht dat zwembaden onsterfelijk waren. Maar nu weet het beter en het heeft het zwemdiploma gevouwen tot een papieren bootje. En daarmee speelt het nu in een ander zwembad dat nederig is.

De knie

Het zwembad houdt van knieën. Je vindt dan ook veel afdrucken van knieën in het water.

[(Voor wie? (vervolg)]

niet-zwemmers een home. Ook zwemmers zijn welkom, op voorwaarde dat ze afzien van het zwemmen. Dit nu is een gemakkelijke opgave als ze in gedachten houden dat zwemwater:

1. geen echt water is, 2. water is dat misbruikt wordt, 3. slechts voor de grap ‘water’ wordt genoemd, 4. een uitvinding is die door de techniek van het zgn. ‘droogzwemmen’ allang achterhaald is.

PS Er zijn ook mensen die zwemmen in geld. Deze mensen kunnen zonder beperking lid worden.



Hoe?

- Er zijn mensen die hun leven lang hebben gezwommen maar langzaam twijfel over deze gewoonte in zich voelen opkomen. Doen ze er wel goed aan te zwemmen? Is het niet beter actief te zijn buiten het water?

Dezulken kunnen lid worden van de Club die hen helpt af te komen van nare gewoontes die zwemmers in de loop van de tijd hebben ontwikkeld, zoals daar zijn het lopen in een zwembroek, het zich vertonen

[De knie (vervolg)]

Het is een beetje anders met een korenveld: als je daarin liggen gaat krijg je een afdruk van je hele lichaam.

Dat het zwembadwater soms helemaal niet aangenaam is komt door al die knieën. Eigenlijk zouden alleen maar mensen moeten zwemmen die geen knieën hebben. Maar ik denk dat het water naar knieën smakt en niet verder kan leven zonder tenminste één maal per dag een knie.

Vliegen

Kunnen vissen zwemmen? Vraag het aan de vissen. De vissen zullen antwoorden: 'Hoezo, zwemmen? Wat bedoel je? Nee, we kunnen niet zwemmen, we gaan zo maar door het water'. Kunnen mensen zwemmen? Ja, soms wel. Ze hebben het geleerd. Vroeger hebben ze lopen geleerd, toen kwam de tijd dat ze moesten leren zwemmen. Maar mensen kunnen alleen maar op een armzalige wijze zwemmen. Ze hebben niet eens zwemvliezen en ook geen staart. Bovendien zijn ze niet in het water geboren. De mensen moeten leren vliegen, want ze hebben vleugels, alleen weten ze het niet. Ze denken dat hun vleugels vinnen zijn. En dan gaan ze naar een zwembad!

[Hoe? (vervolg)]

zonder schoenen en het afdalen in een waterbak.

Ze dienen, als ze lid willen worden, een ontwenningsskuur te volgen. Deze ontwenningsskuur bestaat hieruit dat de candidaatleden in een zwembad dienen te springen waarin zich geen water bevindt.

Hoe verder?

- Een groot deel van de ellende van deze wereld wordt veroorzaakt door de zwemlust van de mensen. Zeker, er zijn edele, goedwillende figuren onder de zwemmers, maar ook bij hen dringt langzaam het besef door dat het zo niet langer kan. Zwemmen werkt verlammend op het water en daarom verzet het water zich tegen zwemmers.



Zwemmers, zo meldt een onderzoek, scheiden stoffen af die niet afgebroken kunnen worden. Zwemmers heeft men altijd voor gezonde mensen gehouden die alleen maar gezonde stoffen afscheiden. Nu blijkt dat zwemmende mensen chemisch niet in orde zijn.

Schoolslag

In schoolslag ging het kind naar school. Zo had dat kind het geleerd. Als het niet naar school had moeten gaan, had het ook geen schoolslag geleerd. Nu kende het de schoolslag, maar het kende niet de rugslag. Jammer. In de wereld kom je niet ver met de schoolslag. Er is niemand die je onderweg vraagt: ‘Meneer, ik heb iemand nodig die de schoolslag kent’. Mij hebben ze het tenminste nooit gevraagd en ik ken de schoolslag. Ik wou dat ze mij op school de vlinderslag geleerd hadden. De vlinderslag is heel mooi, de wereld heeft mensen nodig die de vlinderslag kennen.

Water

Het water van zwembaden ligt er altijd ongewassen bij. Het is niet geknipt en het is niet geschoren. Zo heb je mensen die hagen scheren, zogenaamde hagenscheerders, een bekende verschijning in ons land, waar zoveel scheerders zijn, zodat alles even keurig is.

Alleen het zwembadwater, dat is niet geschoren en ook niet glad. Eenmaal heb ik een waterscheerder in een zwembad bezig gezien, helaas net op het ogenblik dat het vol met kinderen zat.

[Hoe verder? (vervolg)]

Het verdere gebruik van bestaande zwembaden en de inrichting van zogenaamde niet-zwembaden is op het ogenblik in studie. In voorbereiding is een studieclub die nog leden kan gebruiken, onder andere enkele technische niet-zwemmers die de techniek verstaan van het niet bouwen van zwembaden, waar reeds richtlijnen over bestaan.

Deze studieclub heeft een procedé ontwikkeld waardoor zij in staat is iets te produceren dat lijkt op water maar dat geen water is. Dit water is zodanig van samenstelling dat het de zwemmer die in het water stapt van alle kanten slaat, bijt en steekt. Dit zogenaamde ‘ontwenningswater’ is bij elke goede waterhandelaar te verkrijgen.

Tot slot

- Iedereen kent wel eens het verlangen om iets belangrijks voor de mensheid te doen. Nu dan, de Club had een droom, en die droom heeft gestalte gekregen. Eenvoudig samengevat: niet-zwemmen brengt heil en heiligheid, en dat voor altijd.