

Een nieuwe lente op Hollands erf

P.C. Boutens

bron

P.C. Boutens, *Een nieuwe lente op Hollands erf*. Met illustraties van André van der Vossen.
Algemeene Landsdrukkerij, Den Haag 1937

Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/bout005nieu01_01/colofon.php

© 2017 dbnl / erven André van der Vossen



digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren i.s.m.





Een nieuwe lente op Hollands erf

Aan prinses Juliana der Nederlanden bij haar huwelijk met prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld

Keek niet door 't volle zomergroen
 De gele pij al van den herfst,
 Waar straks het schoone jaar in sterft...?
 Daar viel weêr, buiten elk seizoen,
 Een nieuwe lente op Hollands erf.

De dagen keerden licht van lust,
 De nachten van belofte zwoel -
 Mijn hart, door 't blinde bloed ontrust,
 Als in een doolhof op gevoel
 Tastte naar ongeweten doel...

Daar zag het midden in den hof
 Uw oogen, waar verlangen sliep,
 Zich openen tot bloemen diep -
 Daar vond mijn hart zijn zingens stof,
 Daar rees het stomme bloed en riep:

'Dat hebt gij goed en vroom gedaan;
 Want die vertrouwen haasten niet;
 En diep in 't hart uws volks verstaan
 Het bloed dat kruipt, waar 't niet kan gaan,
 Totdat het breekt in lucht en lied:

Dezelfde grond, hetzelfde veld,
 Waar ons gemeene dooden zijn
 In hun verheerlijking besteld,
 Oefent aan u zijn zoet geweld
 Van levens Mei en hoogfestijn!

Hoe rijker gij beminnen moet,
 Te minder schieten wij tekort!
 Een wedstrijd zal het zijn voorgoed
 In liefdes eerlijke' overvloed,

Die door geen deelen minder wordt!

Al wat van u hoort lijven we in
Met u bij Hollands huisgezin,
Nu in u zelf verweezlijkt werd
De zoete zekerheid van 't hart:
Daar is geen Meimaand zonder min!...?

