



**AAN PRINSES JULIANA DER NEDERLANDEN BIJ HAAR HUWELIJK MET  
PRINS BERNHARD VAN LIPPE-BIESTERFELD**

Keek niet door 't volle zomergroen  
De gele pij al van den herfst,  
Waar straks het schoone jaar in sterft...?  
Daar viel weêr, buiten elk seizoen,  
Een nieuwe lente op Hollands erf.

„Dezelfde grond, hetzelfde veld,  
Waar ons gemeene dooden zijn  
In hun verheerlijking besteld,  
Oefent aan u zijn zoet geweld  
Van levens Mei en hoogfestijn!

De dagen keerden licht van lust,  
De nachten van belofte zwoel —  
Mijn hart, door 't blinde bloed ontrust,  
Als in een doolhof op gevoel  
Tastte naar ongeweten doel . . .

Daar zag het midden in den hof  
Uw oogen, waar verlangen sliep,  
Zich openen tot bloemen diep —  
Daar vond mijn hart zijn zingens stof,  
Daar rees het stomme bloed en riep:

„Dat hebt gij goed en vroom gedaan;  
Want die vertrouwen haasten niet;  
En diep in 't hart uws volks verstaan  
Het bloed dat kruipt, waar 't niet kan gaan,  
Totdat het breekt in lucht en lied:

„Hoe rijker gij beminnen moet,  
Te minder schieten wij tekort!  
Een wedstrijd zal het zijn voorgoed  
In liefdes eerlijke' overloed,  
Die door geen deelen minder wordt!

„Al wat van u hoort lijven we in  
Met u bij Hollands huisgezin,  
Nu in u zelf verweezlijkt werd  
De zoete zekerheid van 't hart:  
Daar is geen Meimaand zonder min!...”



RIJMPRENT OP 7 JAN. 1937 DOOR DE REGEERING UITGEREIKT AAN DE NEDERLANDSCHE JEUGD  
GEDICHT VAN P. C. BOUTENS; HOUTSNEDE VAN A. VAN DER VOSSEN  
TER ALGEMEENE LANDSDRUKKERIJ